

Mindeord: Torsdag, den 29. oktober 1998 døde Erik Aarestrup, 79 år gammel. Erik Aarestrup var Nustrup Fællesskoles første skoleinspektør, og han har med sit engagement for børn og undervisning betydet meget for vor skole. Erik Aarestrup blev lærer i 1940, og han har ved flere lejligheder berettet om tiden som cykelvikar i Esbjerg, om skolen i Christiansfeld og Bojskov, hvor han var førstelærer i 5 år, inden han i 1951 flyttede til Gabøl. Sognets 5 små skoler blev afløst af Nustrup Fællesskole. Erik Aarestrup var med i hele forløbet, fra byggeriet blev sat i gang i 1952 til skolen blev indviet den 26. september 1953 og til selve undervisningen kunne begynde den 7. oktober 1953. Både børn og lærere fra de fem distriksskoler blev samlet på Nustrup Fællesskole med Erik Aarestrup ved roret som skoleinspektør, en opgave, han løste på allerbedste vis. Han var en markant skikkelse i sognet, og han lagde hele sin sjæl i at oparbejde en god skole. Han var skolens drivkraft og fik mange ting sat i gang og gennemført. Sang og musik betød meget for Erik Aarestrup, og han oprettede og ledede et dygtigt skolekor og orkester, der var kendt i hele Sønderjylland. Skolen blev udvidet, og i 1962 kunne Erik Aarestrup holde dimissionstale for skolens første hold realister. Erik Aarestrup var med i skoleverdenen fra dengang børnene sled med spruttende blækpenne og benyttede kuglerammer, og han var med i 70'erne, hvor trenden i skoleverdenen hed gruppearbejde. Ved kommunesammenlægning i 1970 fik skolen elever fra Oksenvad og Sommersted. Der måtte indrettes klasselokaler i det såkaldte parcelhus, og pavillionvogne måtte tages i brug. Også det fik Erik Aarestrup til at glide. Ligeledes oplevede han, at skolens elevtal atter dalede i 80'erne, og han nævnte, at han måske skulle slutte, som han begyndte, nemlig med en 7-klasset skole. Desværre tvang sygdom ham til at trække sig tilbage, inden han egentlig var indstillet på det. Fra 1972 blev jeg Eriks nærmeste medarbejder, og hvad han gennem årene lærte mig om det at lede en skole, er jeg ham den dag i dag dybt taknemmelig for. Ved skoleårets afslutning i 1986 sluttede Erik Aarestrup-epoken. På skolen tog børn og voksne afsked med en respekteret skoleinspektør, der efter 35 års arbejde på og for Nustrup Fællesskole gik på pension. Nustrup Fællesskole skylder ham en stor tak for hans dygtige virke. På trods af at helbredet ikke var, hvad det havde været, var Erik Aarestrup en aktiv pensionist, der havde fået mere tid til sine store interesser: familien, bregner og frimærker. Han fortsatte også med hvervet som kirkesanger i Nustrup Kirke. Her sluttede han efter 40 års tjeneste, og han fik tildelt dronningens fortjenstmedalje i sølv. Ved sin død efterlader Erik Aarestrup et tomrum, naturligvis først og fremmest for Else og familien, men også for Nustrup Fællesskole. Æret være Erik Aarestrups Minde. (Anni Hansen)