

Randers Dagblad

og Folketidende.

Fredag den 7. januar 1955

Nic. Borgen død



Malermester Nic. Borgen, Sandgade 7, er død efter nogen lida sygdom. Hans hjerte var svagt, og et par dage ind i det nye aar maatte han lade sig indlægge paa centralsygehuset.

Borgen fødtes for 78 aar siden i Randers, og det meste af sit liv helligede han sig arbejdet i og for sin barndomsby.

I sin ungdom gik han, som haandværkskvendene gjorde det dengang, paa valsen, men han vendte hjem igen og arbejdede hos flere mestre. I 1903 etablerede han sig som mester i sjendommen

Raadhustorvet 2. Her var han i mange aar, men flyttede senere til Tøjhushavevej. Da alderen begyndte at gøre sig gældende, overdrog han forretningen til malermester Clausen, sin kompagnon gennem en aarrække. Nu er det Clausens enke, som driver forretningen.

Tidligt fik Nic. Borgen tillidshverv. Han kom i bestyrelsen for Malernes Fagforening, og som 26-aarig blev han formand. I 1906 blev han socialdemokraternes repræsentant i ligningskommissionen. 1909 blev han formand og varetog dette hverv indtil 1925. Han blev da skattersaadsformand, et hverv, som han havde indtil 1. januar 1949, da aldersgrænsen satte stop for videre virke.

Nic. Borgen valgtes ind i byraadet i 1921 og blev dér indtil 1937. De fleste aar var han sit partis ordfører og øvede betydelig indflydelse i de mange udvalg, han sad i. En overgang var han 1. viceborgmester. Borgens virke som byraadsmedlem skabte respekt og almindelig agtelse. Byens ve og vel laa ham stærkt paa sinde. Naturligt var det da ogsaa, at Borgen blev formand for det udvalg, der skabte det investeringsfond, som var borgergaven til Randers ved 650 aars jubilæet i 1952.

Borgen trak sig tilbage fra byraadet, men kunne ikke lade være med at virke for sin by. Han begyndte da at propagandere for

byen, var saaledes medstifter af propagandakomiteen for Randers by og havn og derved med til at skabe slogan'et »Byen hvor søvejen møder de 13 landeveje«. Først for faa aar siden nedlagde han hvervet som formand for propagandakomiteens forretningsudvalg.

Nic. Borgen var nær knyttet til erhvervalivet i Randers. Han havde været i bestyrelsen for »Dansk arbejde«, Den personlige friheds værn og Randers asfalt- og tjærefabrik. I adskillige aar var han i bestyrelsen, en aarrække formand for bryggeriet »Thor«. Han var formand i bestyrelsen for Banken for Randers og omegn.

Borgen var Ridder af Dannebrog.

Tunge personlige sorger kastede skygger over Nic. Borgens tilværelse. Han mistede sin søn, ekspeditionsskriver Vagn Borgen, Randers, i 1944, og datteren, som var gift med socialinspektør Jochumaen, Silkeborg, døde for faa aar siden. For kort tid siden mistede afdøde sin hustru fra andet ægtekab.

Nic. Borgen var et overordentlig rart og venligt menneske. Han havde sine meninger, og man kunne være uenig med ham, men man kunne vanskeligt blive uvenner med ham. Indtil de store sorger knugede ham, var han i besiddelse af et smittende humør, som kom til udtryk paa en tiltalende stilfærdig og lun maade.