

## G r e v e g å r d e n

=====

Matrikel 20a

Efter udskiftningen havde gården ca. 200 tdr. 1.

Kirkebøger blev taget i brug i Tommerup år 1642. I den første kirkebog omtales år 1647 en mand, der hed Jørgen Andersen Greffue. Han kaldes somme tider Jørgen Andersen, men når han indskrives som fadder, nævnes han Jørgen Greffue. Efter 1653 benævnes han altid som Jørgen Greffue. Han må have været gift før 1642, for der nævnes intet om bryllup. I kirkebogen 1679 står der "26 September begravet Jørgen Greffues Kone i Tommerup ved Navn Maren".

De første kendte beboere af Grevegården er altså:

## 1. J ø r g e n   A n d e r s e n   G r e f f u e

begravet 23 januar 1683                      og hans kone

M a r e n

begravet 26 september 1679

Alt synes at tyde på, at de to har haft en datter, der en blevet gift med en mand, der hed Niels Jensen, som ved at flytte ind i Grevegården også har fået navnet Greve. (oplysn. pastor Ingomar Petersen)

2. ~~XXXXXXXXXXXX~~

N i e l s   J e n s e n   G r e f f u e

begravet 3. september 1718  
~~12. september 1725~~

I kirkebogen 1718 står der d. 3. sept. "begravet Niels Jensen Greve, som levede og døde i Tommerup, i en fyrrekiste".

M a r e n   J ø r g e n s   d a t t e r

begravet 12. december 1725

efter dette par er gården gået i arv i lige linie fra far til søn

## 3. J ø r g e n   N i e l s e n   G r e v e

døbt 22. september 1689, begravet 23. marts 1770

i kirkebogen: (som med sin hustru levede i 50 år)

A n n a   H a n s   d a t t e r   (eller J e n s   d a t t e r)

født i 1701, begravet 29. marts 1770

## 4. A n d e r s   J ø r g e n s e n   G r e v e

døbt 29. marts 1730, begravet 2. juli 1799

M a r e n   H e n n i n g s   d a t t e r

## 5. J e n s A n d e r s e n G r e v e

døbt 18. marts 1778, død 26. marts 1825

gift 25. september 1806 med en datter af Peder Skræp,  
Skræpgården.

M e t t e C a t h r i n e P e d e r s d a t t e r

døbt 1785, død 11. april 1847

Hustruen sad med gården en del år efter mandens død. Ved en datters giftemål i 1833 overlader hun denne og svigersønnen gårdens jord i Toftemarken, 20 tdr. l. samt 6 tdr. l. af Grevegårdens jordlod i Maen, der var på 18 tdr. l. De byggede her gården "Holen", nu Toftemarkstedet. Denne slægt får senere også navnet Greve.

I 1836, da den ældste søn Anders Jensen skulle giftes, får han og hans hustru 50 tdr. l. jord af gårdens yderste areal op mod Højsholt skov, de bygger her gården "Rønnevadlund". Grevenavnet følger også denne slægt.

## 6. P e d e r J e n s e n G r e v e

født 15. maj 1816, død 5. september 1897

gift med

K a r e n L a r s d a t t e r

født i Volsgård, Verninge sogn 1827,

død 15. marts 1884

7. ~~Jens~~ J e n s ( P e d e r s e n ) G r e v e

født 23. august 1863, død 1936

gift med

M e t t e C a t h r i n e J e n s e n

født i Veflinge 22. december 1866, død 1960

I 1914 fra-solgtes de sidste 12 tdr. l. i Maen til Karl Borg, som byggede en ejendom på jorden.

Samme år, 1914, købte Jens Greve et jordstykke af Drudgården, beliggende over for højskolen (nu efterskole) på ca 16 tdr. l.

Ved bygningen af Tommerup-Assensbanen, der toges i brug 1. juni 1884, måtte GR Greve-gården afgive en del jord, Knarreborg station blev bygget på Grevegårdens jord. I tidens løb blev også alle byggegrundene på den øverste ende af Skolevej og på den side af Møllevej, som Grevegården ligger, solgt fra gården.

## 8. P e d e r G r e v e

født 21. august 1904

overtog Grevegården sammen med broderen N i e l s G r e v e

født 31. august 1909 i 1939, men da denne sidste i 1946 giftede sig

og købte gården "Hegnsvang" over for Grevegården, blev Peder Greve eneejer af Grevegården. Samme år, 1946, solgtes iøvrigt  $1\frac{1}{4}$  tdr. l. af gårdens jordstykke på 29 tdr. l. i Storskov til Madsen, Lilleskov Teglværk.

Tommerup kommune købte i 1962 11 tdr. l. af gårdens jord, der hvor nu den ny skole med sportplads m. m. ligger samt en del af Nyvej og Stadionvænget. Samme år køber Dæmpø 7 tdr. l. ved højskolen, senere udvidet med 2 tdr. l.

Den resterende, ca. 45 tdr. l. blev i 1980 overtaget af Peder Greves nevø, Jens Greve, "Hegnsvang".

Nu er der ingen Grevegård mere, men igennem flere hundrede år, var den en af de store gårde i Tommerup landsby.

Grevegården er en gammel selvejergård, hvor gammel vides ikke, men ved matriklen i 1688 var den selvejergård, den havde i hartkorn gl. mål 9 tdr. 3 sl det var mere end Store Appe. Hartkorn ny. mål, 1844, havde den 8 - 5 - 2 - 1. Jørgen Greve står som ejer ved matriklen af 1688, men han døde i 1683. Grevegården var gård nr. 13 i Tommerup.

I tinglæsningsbøgerne i Odense herredsfogeds arkiv oplyses følgende:

- 1793 4. april tinglæst skøde fra faderen Jørgen Nielsen Greve til sønnen Anders Jørgensen Greve på det halve af gård nr. 13, han havde dog skødet fra 13. sept. 1765, men det blev altså først tinglæst nu.
- 1781 11. juni fik Anders Jørgensen Greve skøde på den anden halve gård fra Poul Rasmussen Knarreborg.
- 1787 11. dec. fik han skøde fra Rasmus Hansen på Lille Knarreborg
- 1807 26. nov. tinglæst skøde fra moderen Anders Jørgensen Greves enke  
xxx til sønnen Jens Andersen Greve på gård nr. 13 i Tommerup
- 1830 21. dec. tinglæst skøde til svigersønnen Jørgen Henriksen, gift med Maren Jensdatter, på en parcel med et engstykke. Der er her tale om Grevegårdens jordlod i Toftemarken (20 tdr. l. samt en englod i Maen på 6 tdr. l.) matr. nr. 20 d.
- 1837 12. jan. tinglæst skøde af 29. dec. 1836 fra Jens Andersen Greves enke, Mette Cathrine Pedersdatter til sønnen Anders Jensen Greve på gl. hartkorn 2 - 4 - 1 -  $1\frac{1}{2}$  - og skovskyld 0 - 0 - 0 -  $2\frac{1}{2}$  - (nu matr. nr. 20 b i Tommerup og nr. 37 b af Usselhusene) Rønnevadlund kaldet.
- xxx moderen Maren Henningsdatter var d. 8. febr. 1800 blevet gift med Peder Iversen, der modtog bølstedet nr. 19 med hende (matr. nr. 7a)

- 1847 15. april, tinglæst skøde af 6. s. md. fra Jens Andersen Greves enke Mette Cathrine Pedersdatter til sønnen Peder Jensen Greve på gården gl. nr. 13 med hartkorn 7 - 4 - 1 - 2 $\frac{1}{2}$  - (matr. nr. 20a i forening med matr. nr. 37a i Usselhusene og nr. 18d og 118 i Tommerup.
- 1892 5. maj, tinglæst skøde af 30. jan. dette år til Jens Pedersen på matr. nr. 20a, 18d og g, 71b, 118 og 37a - 1805 får man tilladelse til at føre familienavnet Greve.
- 1939 13. maj, tinglæst skifteudskrift som adkomst for enke Kathrine Greve på matr. nr. 20a, 6u, 71b, Tommerup og 37a Skovstrup samt 20ø, og 20az Tommerup, ejdsk. 75.000 kr
- 1939 14. juli, tinglæst skøde til Niels Greve og Peder Greve på matr. nr. 20a, 20ø, 6u, 71b Tommerup samt matr. nr. 37a Skovstrup for 90.000 kr
- 1947 16. april, tinglæst skøde fra Niels Greve til Peder Greve på halvpart af Grevegården, hvorefter Peder Greve står som eneejer, købesum 42.000 kr