

Niels Kristian Aarestup

Snedker og eksperimentalkunstner

Som yngste søn af seks børn, alle drenge, blev Niels først udlært snedker, formentlig i Nykøbing Mors, hvor han var født i 1892. Forældrene var smedesvend Niels Christian Aarestrup og hustru Cathrine Kirstine Sørensen. Ved gennemgang af nogle gamle fotoalbums fandt jeg denne lille brochure, gengivet neden for, og syntes det var en sjov lille historie som andre også skulle have lejlighed til at se. Niels gik, som så mange andre Aarestrupper, i den tro at han var i slægt eller familie med Emil Aarestrup, hvilket ingen Aarestrup fra Viborg er. Niels beskriver sig selv som "ætling af Emil Aarestrup, men det er han som nævnt ikke. Niels var gift med "tante Mille" eller Emilie Ungemach som hun mere præcist hed. De blev gift den 17. maj 1925 i Nykøbing Mors kirke. Forinden ægteskabet, nærmere bestemt i 1921, fik Niels K. Aarestrup sammen med Dagny Amalie Georgsen fra Esbjerg, en datter som blev døbt Poula Georgsen (senere ændret til Pedersen). Niels og "Mille" fik ingen børn.

Hypnose



Under hypnotisk Søvn. Mediet er fuldstændig stiv (Katalepsi).

En interessant og morsom Underholdning, ud over det sædvanlige, til Deres Forenings Festaften, en Helaftens eller kortere Forestilling, med fantastiske hypnotiske Eksperimenter.

Se hvad Pressen skriver om Aarestrups Forestillinger.

Viborg Amts Social-Demokrat skrev bl. a. d. 5. September 1950:

Socialdemokratiets Festaften i Viborg-Hallen i gaar havde samlet fuldt Hus.

Saa kom Aarestrup ind paa Scenen, han præsenterede sig som Eksperimentalkunstner, og det viste sig da ogsaa snart, at han kunde sine Ting saa udmærket, **at han virkelig er en Kunstner paa sit Felt.** Han startede først med lidt Tankeoverføring. Hypnotisøren havde Assistance med i en ung Dames Skikkelse, og hun klarede Opgaven fint. Det drejede sig om at finde en Knappenaal hos en af Publikummerne i Salen, og i Løbet af kort Tid, naaede han frem til Gemmestedet. Der var iøvrigt mange Medier at vælge imellem, og da Aarestrup havde sorteret dem fra, der ikke reagerede, var der en halv Snes Stykker. Og saa gik det løs med Eksperimenterne under hypnotisk Indflydelse. Medier rev Aviser i Stykker, hvert Stykke var en Tipskupon med en 12er, senere var der Ild i Papiret, Stolen brændte, Gulvet brændte, Benene blev stive, een gik rundt i Salen og raabte med Sild, nogle blev sat tilbage i Tilværelsen som smaa Børn, der ledte efter Mor, andre sad med et Kisteskaft i Armene i den Tro, at det var deres Hjertes Udkaarne, Medierne hypnotiseredes til at være Aber, og opførte sig som disse morsomme Dyr, de kommer til Cyklevæddeløb, drikker Vand som Champagne eller Petroleum o.s.v.

Der var iøvrigt fuldt Hus i Hallen til denne Efteraarsfest, og Deltagerne fik en baade hyggelig og morsom Aften ud af det, og Publikum kvitterede med stort Bifald til Hypnotisøren. Det var en morsom Forestilling, en udmærket Festaften.

Aarestrup er en eminent Hypnotisør, hans Program er sammensat paa en saadan Maade, at overalt hvor han har givet Forestillinger i Landet, og det er efterhaanden blevet mange Steder, har Forsamlingerne været ualmindelig godt tilfreds, og der er blevet leet meget under hans Eksperimenter.

Morsø Social-Demokrat skrev Mandag d. 28. August 1950 bl. a.:

God Hypnose-Forestilling.

Arbejdernes Fællesorganisation havde Glæde af Arrangementet i Aftes med Hypnotisøren Dr. Aarestrup fra Aarhus. Den store Sal var godt besat. **Hypnoseforestillingerne er altid sikker paa et stort Publikum.** Aarestrup fik Tag i nogle unge Mennesker og mere satte Mandfolk, disse kunde han da ogsaa tumle efter Forgodtbefindende. Aarestrup er en god Hypnotisør. Derom er ingen tvivl. Publikum

morede sig Aftenen igennem — ikke mindst da Aarestrup hypnotiserede et Medie til at raabe med røgede Sild. Da kendte Jubelen ingen Grænse. Publikum var tilfreds med Forestillingen.

Amts-Bladet, Holstebro, skrev d. 23. Oktober 1950:

En Hypnotisør med Sukces.

N. C. Aarestrup, Aarhus, som fornylig havde en forrygende Sukces ved en 3-Dages Bazar her i Herning, er en af Landets mest kendte Hypnotisører. Han er Ætling af Digteren og Lægen, Stiftsfysikus Emil Aarestrup og har bl. a. beskæftiget sig en Del med psykiske Lidelser. Hvor han optræder i Foreninger og ved Forestillinger, er der altid Jubel over hans morsomme Resultater med Medierne. For nogen Tid siden væddede en ung Mand ved en af hans Forestillinger med nogle Kammerater om, at han ikke kunde hypnotiseres; det gjaldt en Kasse Øl. Aarestrup hypnotiserede ham til at tro, at der var Ild i hans Bukseende, og den unge Mand, der tidligere havde været uimodtagelig for en anden Hypnotisørs Anstrengelser, for jamrende rundt i Salen. Han tabte Øllet, som gik til at slukke Tørsten i brændende Halse.

Efter 2 Festaftener i Aarhus' største Forening skrev „Demokraten“, Aarhus, bl. a.:

Virkelig munter Aften.

Aarestrups Afdeling, som optog en meget stor Del af Programmet, gjorde stormende Lykke. 14—15 af Tilskuerne tilbød paa Aarestrups Henvendelse deres Assistance, hvilket yderligere bidrog til at forhøje Stemningen o.s.v.

Efter den første af Aarestrups **6 Forestillinger i Herning** skrev „Herning Folkeblad“ bl. a.:

Som et ekstra Trækplaster er der Optræden af en dygtig og fornøjelig Tryllekunstner og Hypnotisør, det er ret forbløffende hvad han kan opnaa med sine Medier, og Publikum morer sig meget.

Senere samme Blad:

Foreningen har engageret en kendt Hypnotisør, Dr. N. C. Aarestrup, Aarhus, der før har optraadt for H.I.K., hvor han gjorde saa stor Lykke, at man har villet se ham ved en Helaftens-Underholdning.

At det er interessante Forestillinger, Aarestrup fremfører, kan ses af nedenstaaende:

Viborg Amts Social-Demokrat skrev d. 2. September 1950 bl. a.:

Interessant Eksperiment i Viborg-Hallen Mandag.

Forøvrigt har Dr. Aarestrup planlagt et meget interessant Eksperiment med en ung Viborg-Fruue, som frivilligt har meldt sig som Forsøgsobjekt til Eksperimentet. Der kan ikke paa Forhaand meddeles noget om Eksperimentets Karakter, men det er ret opsigtsvækkende, og Dr. Aarestrup er den eneste Eksperimentator i Danmark der udfører det.

— Og saadan lyder Omtalen af Aarestrups Underholdninger overalt!



Massehypnose.

Gem denne Brochure, da Deres Forening har Ret til at anvende de ovenstaaende Presseuddrag, til en Forhaandsomtale i de lokale Blade, ved en af Aarestrups Forestillinger.



Indhent venligst Tilbud i god Tid, til en Pris som selv smaa Foreninger sikkert kan betale, og faa en morsom Aften i Deres Forening.



**Impressario Gunnar Hansen,
Niels Juelsgade 57, Telefon 3556, Aarhus.**